

## Beknopt verslag i.v.m. de stand van zaken in Senegal van 3 tot 22 september 2024

### Vooraf

De oproep voor de inzameling van educatief speelgoed, puzzels, knuffels en poppen, was niet in dovemans oren gevallen. Uiteindelijk waren er zes grote propvolle kartonnen dozen. Dankzij ons contact bij SN Brussels Airlines konden we die gratis met onze vlucht meegeven. Een zevende doos met de sterilisator van Lieve kon uiteindelijk toch niet mee, maar via een ander contact wordt die begin oktober in een container naar Senegal verscheept.

### Ter plaatse

De dag na aankomst, 's morgens het eerste uur hadden we al een afspraak met de Médecin Chef in Thies i.v.m. [de medische post](#) in Sangué. De hoofdgeneesheer is nog steeds in de weer om de medische post te upgraden naar een "poste". Hij is echter zeer ontgoocheld over de coöperatie van de lokale overheid en het "comité de santé". Daarover kunnen we meespreken. Er blijkt een dringende noodzaak te zijn aan een afzonderlijk verblijf voor de verpleging, vooral omdat er nu een vroedvrouw deeltijds actief is in de medische post en er al een paar bevallingen plaatsvonden en ook omdat er de laatste tijd zeer veel patiënten zijn. Vorige maand waren dat er 430.



We hebben beloofd om na te denken over een samenwerking voor de bouw van dat logement. De Médecin Chef is al via persoonlijke contacten een fondsenwerving gestart bij een ministerie. De gekende "snelle en soepele werking van de ministeries" in acht genomen hebben we ondertussen al een plan getekend voor het logement. Modou, de aannemer, is nu een offerte aan het opmaken. We zullen die later voorleggen aan de geneesheer en afwachten wat hij ervan vindt.

De schrijnwerker had al een paar prototypes van [de meubeltjes](#) gemaakt aan de hand van de ontwerptekeningen die we hem via Oumar hadden bezorgd. Dat zag er netjes uit en hij kon volop gaan voor 30 stapelbare stoeltjes, 6 grote tafels, 12 kleine tafels en 6 kasten.

Tijd nu om de kleuterschool te gaan bekijken. Enorme plassen op de wegen en modder op de zandpaden maken het parcours ernaartoe niet simpel. We zullen niet verhullen dat een gevoel van opluchting en trots over ons kwam toen we het schoolje daar zagen als een vlinder neergestreken op een groen tapijt. Hier staat dan de vrucht van twee jaar werk te blinken. "Slechts" twee jaar want in september 2022 werden de eerste potloodlijnen op papier gezet en moest het project nog in het subsidiedossier gegoten worden. En al zeggen we het zelf: "Het is een klein mirakel dat dit gebouw in Senegal is gerealiseerd". Er is in Senegal heel hard gewerkt, maar ook en misschien vooral hier bij ons om de nodige centen bijeen te krijgen. Een dankwoord is hier zeker gepast. In de eerste plaats gaat onze welgemeende dank naar alle medewerkers, nl. "De Droppers", de donateurs, GROSA, Het Damiaaninstituut, de Provincie Vlaams-Brabant, BPost, Golfclub Witbos en alle vrijwilligers.



Het regende overvloedig en we konden vaststellen dat de afvoer naar de ondergrondse citerne van 150.000 liter wel degelijk werkte. De watertank was voor ongeveer 65% gevuld. Het bleek een veel te droog regenseizoen te zijn en de boeren klagen over een magere gierstooft. Het seizoen is nog niet voorbij en op het einde van ons verblijf heeft het nog fel geregend en volgens Oumar regende het de laatste dagen nog hevig. Dus dat komt wellicht nog helemaal in orde.

Op de werf was men druk in de weer om de zonnepanelen met de waterpomp te plaatsen en die aan te sluiten op de sanitaire installatie. Er komt nu dus ook water uit de kraantjes.



Zonnepanelen voor de waterpomp



De wc'tjes (met kraantje) voor de kindjes

Alles was netjes geschilderd en de vrouwen uit het dorp hadden al flink hun best gedaan om de lokalen proper te maken. Hier en daar moesten nog wat details bijgewerkt worden. Plintjes en stukjes vloer werden aangepast, ook een paar knellende deuren werden gerepareerd en er werd nog een wastafeltje geplaatst.

Tussendoor brachten we nog een bezoek aan Kolonban waar we de case de santé bouwden. Er is nu een verpleger (Malick) van dienst. Er was al een register voor het noteren van de interventies, er stond echter nog niets in genoteerd. De gemeente had nog niets concreets ondernomen om de post te ondersteunen maar er was al gemeten om waterleiding naar het lokaal te brengen en het was "gebudgetteerd." Dat was het een jaar geleden en in januari ook al maar we hadden toch het gevoel dat het eindelijk op gang komt. Het vergt wat tijd (zie Sangué) en het begrip tijd is zeer elastisch in Afrika. Ook dat komt wel in orde.

We hadden ook contact met de directeur van de lagere school (Malick) om te polsen hoe hij het gewenste computerlokaaltje ziet. Hij toonde ons het lokaal (de bibliotheek).



Er is hier overduidelijk nog heel wat werk aan de winkel. Een soort ruwbouw is er al en ook de elektriciteitsleidingen die we destijds samen met die van het logement voor leerkrachten lieten aanleggen. Het ziet er natuurlijk allemaal nog slechter uit dan het eigenlijk is.

Sinds door de gemeente elektriciteit naar het dorp is gebracht moet een aansluiting voor de school geen probleem meer zijn. Internet zou ook kunnen door een zgn. Flybox (in meerdere vermogens).

Een tiental pc's zou al OK zijn. Het is de bedoeling om het lokaal onder toezicht ook open te stellen voor o.m. college- en hogeschoolstudenten uit het dorp. We hebben beloofd erover te zullen nadenken.

Intussen waren de door het departement “Waters en Bossen” beloofde boompjes aangekomen en die moesten geplant worden. Er bleek toch wat belangstelling te bestaan voor de geplande moestuin zowel van de oud-directeur (Malick) als de nieuwe (Amadou) als van de directeur van de lagere school (Malick) als van mensen uit het dorp. “Waarom zouden we die niet ineens groot genoeg maken?” We lieten onmiddellijk een prijssofferte maken bij iemand die afsluitingen plaatst en twee dagen later kon die al aan de slag om een moestuin die acht keer groter is dan de voorziene te omheinen.

En ware het niet dat er nog een religieuze feestdag en een overlijden en doopfeest en nog wat regen tussen was gekomen, dan zou de klus twee dagen later al geklaard geweest zijn. Omdat er uiteindelijk nog wat materiaal tekort was, kon het werk twee weken later toch voltooid worden. Nog net op tijd om een aantal van de bomen binnen de omheining te kunnen planten voor ons vertrek.



Er is bij zo'n boomplanting duidelijk nogal wat volk nodig...

Omdat er nu volop water voorradig is, kunnen die planten prima verzorgd worden en voorspoedig gedijen.

Op de voorlaatste dag van ons verblijf kwam de kers op de taart. De meubeltjes waren klaar, het hele gebouw was grondig gepoetst.

Als de laatste vracht per “piegoo” was aangekomen konden we de klasjes inrichten.



De dozen hebben een heel lange weg afgelegd en zijn nu eindelijk ter plaatse. We kochten nog plastic dozen om daarin spulletjes te kunnen opbergen.



En toen mochten we voor één keer echt sinterklaas spelen met al het ingezamelde speelgoed voor de kleintjes.



Op 5 oktober 2024 begint het nieuwe schooljaar en er worden meer dan honderd kleutertjes verwacht. Vorig jaar waren dat er honderdtwintig. We zijn heel benieuwd te horen wat zij en hun ouders van hun nieuwe school vinden.

Nog even uittesten en dan is de "missie volbracht". Daarna vliegen we moe maar tevreden en met de obligate verkoudheid weer naar huis.

Met heel veel dank aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt.

Linda en Ivo

P.S. We deden nog een laatste test. In de lokalen van de lagere school (klassieke bouwwijze) was het 37 °C, in de nieuwe lokalen 30°C, in de overdekte speelplaats 35°C. Dat is de gemeten temperatuur. De gevoelstemperatuur is gelukkig nog wat aangener.